

DE KEUZE VAN DE MENSHEID



ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 VAN 11 U TOT 17 U 30

We stellen vast dat de mensheid zich in een impasse bevindt. Ze wordt geconfronteerd met honger, armoede en onrechtvaardigheid, vervuiling en oorlog...

De mensheid moet nu beslissen of ze klaar is om samen te werken en de problemen op te lossen.

Deze oproep tot verandering wordt door Maitreya gelanceerd, de Wereldleraar, aangekondigd door de tradities, en de Meesters van Wijsheid. Ze bieden ons hun hulp aan om een nieuwe wereld te bouwen gebaseerd op samen delen, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Spoedig zal Maitreya zich tot de hele wereld richten op Verklaringsdag. Op die dag zal de mensheid een buitengewone ervaring beleven.

Infodag met workshops en infosessies

HOTEL PROGRESS
Vooruitgangstraat 9
1210 Brussel

Ingang: 5 € op 5 minuten van het Noordstation Metro : Rogier Parking : Manhattan
Info : jpvinfoconf@gmail.com, 0472 97 39 72 of www.sharenl.org